

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α.

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9 - 7ος ΟΡΟΦΟΣ - Τ.Κ. 106 72 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 010 3642 927 - FAX: 010 3642 249

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 53

ΑΘΗΝΑ 13/3/2006

ΠΡΟΣ

- ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΚΑ κ. Ι. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ
- ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΚΑ κ. Δ. ΚΥΡΖΟΠΟΥΔΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
- ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
- ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 - ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ - ΠΟΣΕ-ΙΚΑ
- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ

Κε Διοικητά, Κε Υποδιοικητά,

Α. 1. Όλοι γνωρίζουμε ότι στο Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται η κατάργηση Νομαρχιακών - Τοπικών Μονάδων Υγείας και Νοσοκομείων του ΙΚΑ. Συγκεκριμένα στο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ που εκδόθηκε από την ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στις σελίδες 23 και 24 αναφέρεται «Δημιουργία Αστικών Κέντρων Υγείας, τα οποία εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως με αποστολή κυρίως την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών. Θα προκύψουν κυρίως από μετεξέλιξη μέρους των σημερινών Πολυϊατρείων του ΙΚΑ και θα είναι χωροταξικά κατανεμημένα, κατόπιν μελέτης, ώστε να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους. Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του συστήματος, όσα πολυϊατρεία του ΙΚΑ δεν θα έχουν μετεξελιχθεί σε Αστικά Κέντρα Υγείας, δεν θα χρειάζονται πλέον και θα πάψουν να λειτουργούν». και στη σελίδα 31 «Τα Νοσοκομεία του ΙΚΑ μετατρέπονται σε αυτοτελή Κρατικά Νοσοκομεία ή παραρτήματα Νοσοκομείου. Παύουν, δηλαδή, να είναι Νοσοκομεία αποκλειστικά για τους ασφαλισμένους σε αυτόν τον Οργανισμό, αλλά εντάσσονται στο πλέγμα των Κρατικών Νοσοκομείων».

2. Στις 4-1-2006 (ημέρα Τετάρτη) ανακοινώθηκε από τους τότε Υπουργούς Υγείας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης - Κοινωνικής Προστασίας ότι :
α) Η Κυβερνητική Επιτροπή ενέκρινε το Νέο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Περιθαλψης με την ένταξη του Κλάδου Υγείας του ΙΚΑ στο ΕΣΥ β) Θα δοθούν προς χρήση στο ΕΣΥ 10 Πολυϊατρεία του ΙΚΑ σε Αθήνα - Πειραιά, 5 στη Θεσσαλονίκη και από ένα στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις, τα οποία θα μετατραπούν σε Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου γ) εφαρμόζεται πιστά το Προεκλογικό Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δ) με την ένταξη των Πολυϊατρείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ συμφωνεί η πολιτική ηγεσία του ΙΚΑ.

3. Η Π.Ο.ΥΓ.Υ-ΙΚΑ που εκφράζει συνδικαλιστικά τους 4.000 Υγειονομικούς υπαλλήλους του ΙΚΑ που εργάζονται στα Νοσοκομεία και τις Νομαρχιακές -Τοπικές Μονάδες Υγείας ζήτησε συνάντηση μαζί σας (έγγραφο 1/10-1-2006) για να ενημερωθούμε για το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Περιθαλψης που ενέκρινε η Κυβερνητική Επιτροπή και την ένταξη μέρους των Πολυϊατρείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ αφού ο Υποδιοικητής κ. Δ. Κυρζόπουλος, όπως ανέφερε σε παλαιότερη συνάντηση με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ήταν ένας από τους συντάκτες του Προεκλογικού Προγράμματος Υγείας της Νέας Δημοκρατίας.

Β. Πέρασαν δύο (2) μήνες από το γραπτό αίτημά μας για συνάντηση, χωρίς να μας δοθεί ούτε καν μια τυπική απάντηση. Αναρωτιόμαστε γιατί :

α. Το άρθρο 16 παρ. 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 1264/1982, ρητά επιβάλλει την υποχρέωση να συναντιέστε με την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική μας οργάνωση. Αναμφίβολα παραβιάζετε την υποχρέωση αυτή κι εμείς δικαιούμαστε να υποθέσουμε και υποθέτουμε τούτα :

- i. **Λεκτικά** συμφωνείτε με το Ν. 1264/1982 και ιδιαίτερα με την επιταγή που αναφέρθηκε.
- ii. **Λεκτικά** είναι τα περί διαβούλευσης και συζήτησης με τη συνδικαλιστική οργάνωση.
- iii. **Λεκτικά** είναι κι όλα αυτά που λέγονται για δημιουργία Αστικών Κέντρων Υγείας, για μετεξέλιξη των πολυϊατρείων του ΙΚΑ σε Αστικά Κέντρα Υγείας, για μετατροπή των Νοσοκομείων του ΙΚΑ σε αυτοτελή Νοσοκομεία ή σε παραρτήματα Νοσοκομείων και ένταξή τους στο πλέγμα των Κρατικών Νοσοκομείων.

β. Από στοιχεία του ΟΟΣΑ προκύπτει ότι μόλις το 56% της συνολικής δαπάνης για την Υγεία στην Ελλάδα είναι δημόσια, ενώ το 44% είναι ιδιωτική. Τα αντίστοιχα μεγέθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 74% και 26%. Έτσι η χώρα μας είναι πρώτη στην Ε.Ε. σε ιδιωτικές δαπάνες για την Υγεία και στις τελευταίες θέσεις στις δημόσιες δαπάνες. Ο ιδιωτικός τομέας γιγαντώνεται. Με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα γιγαντώθει ακόμη περισσότερο, με τη δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων.

γ. Η τύχη των εργαζομένων, των ασφαλισμένων αναμφίβολα θα επηρεαστεί καταλυτικά, από όλα αυτά. **Πρώτο ζητούμενο** είναι η τύχη του Προσωπικού των Νομαρχιακών - Τοπικών Μονάδων Υγείας (Πολυϊατρείων) του ΙΚΑ που θα πάψουν να λειτουργούν. **Δεύτερο ζητούμενο** είναι η τύχη του Προσωπικού, που θα επηρεαστεί από την σύμπραξη, που αναφέρθηκε. **Τρίτο ζητούμενο** είναι ο ανταποδοτικός χαρακτήρας παροχής υπηρεσιών υγείας, που αναγκαστικά θα επιβληθεί ως αποτέλεσμα και της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Γ. Δε μας διαφεύγει ότι το δημόσιο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας θεωρείται βάρος. Επιβεβαιώνει το λόγο μας η απαξίωσή του, βάλλεται από τις μύριες ελλείψεις και την υποχρηματοδότηση. Ιδιαίτερα για το ΙΚΑ υφίσταται τις συνέπειες των συνεχών μέτρων των κακοπληρωτών - είναι μέτρο υπέρ των κακοπληρωτών η απαλλαγή τους από το 80% των προσθέτων τελών. Δεν θίγουμε το παράδοξο να ασκεί το κράτος κοινωνική πολιτική δια του ΙΚΑ, χωρίς οικονομική ενίσχυση, αλλά και οικονομική - αναπτυξιακή, δήθεν, με την απαλλαγή των «επενδυτών» από ασφάλιστρα. Η απαξίωση αυτή, αναμφίβολα, εξαναγκάζει τον άνθρωπο να στραφεί στην ιδιωτική ασφάλιση, η οποία, πλέον, συζητείται και σε κυβερνητικό επίπεδο, και στον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Καραδοκούν και περιμένουν την χρεοκοπία, για να επιβάλουν τον δικό τους σκληρό νόμο. Δεν θα υπάρχει το αντίβαρο, γιατί όχι, αντίπαλο δέος.

Δ. Αντιλαμβάνεστε ότι παραπηρούμε, αναλύουμε, συμπεραίνουμε και εξωτερικεύουμε τη θέση μας, που είναι : Αποκλειστικά δημόσιο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, από σύγχρονες πλήρως εξοπλισμένες και στελεχωμένες Μονάδες Υγείας. Αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή έχουμε άποψη, δεν θέλετε να μας δεχθείτε. Δεν μπορείτε, βέβαια, δημόσια να το πείτε. Δεν παύετε, όμως, με κάθε τρόπο να το επιβεβαιώνετε.

Ε. Η ιστορική συνδικαλιστική πείρα λέει, κάτι γίνεται, τελικά, και οι εργαζόμενοι επιβεβαιώνουν τη δύναμή τους, αποκαλύπτοντας την αδυναμία του άλλου. Η επιστράτευση, το ξέρετε κι εσείς, είναι απόδειξη της δύναμης των εργαζομένων και αδυναμίας του Κράτους. Η ιστορική αυτή πείρα μας επιβάλει αισιοδοξία. Όλα τα πράγματα έχουν τα όριά τους. Από εσάς εξαρτάται τι θα γίνει. Όσον αφορά εμάς, δουλεύουμε μέσα στους υπαλλήλους - μέλη μας, ενημερώνοντας και καθοδηγώντας τους. Αν αύριο εξωτερικευθεί με απροσδιόριστη ένταση η δύναμή μας, τις εκκλήσεις για διάλογο και τέτοια δεν θα έχουν την αναγκαία φερεγγυότητα, με ευθύνη όχι δική μας. Τελικά, θα σεβαστείτε το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1264/1982 και θα συναντηθείτε μαζί μας;

Αναμένουμε όχι για πολύ βέβαια.

Αθήνα 13 Μαρτίου 2006

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΟΥΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

